

NOOTDORPSE IJSCLUB



JAARVERSLAG 2014 – 2015

Helaas is er dit jaar zoals vorig jaar niet de mogelijkheid geweest om, zoals wij eigenlijk zo graag zouden willen, te schaatsen op natuurijs.

Een of meerdere jaren geen natuurijs is geen onbekend verschijnsel en over de laatste tien gezien lijkt er geen reden om eraan te twijfelen of dit in de toekomst een probleem gaat worden.

Met dit vertrouwen in het achterhoofd hebben de machines van het ijsonderhoud dit jaar een grondige revisiebeurt gehad en zijn wij met u benieuwd wanneer dit zijn vruchten gaat afwerpen.

Dit alles wil niet zeggen dat er geen activiteiten waren bij de club want zoals in dit jaarverslag zal blijken is er dit jaar in de volgende sporten genoeg leven geweest bij de club.

JEUGDSCHAATSEN

Ijs of geen ijs, de kinderen hebben op de ijsbaan Silverdome in Zoetermeer weer de nodige ervaring opgedaan en na een periode van trainen, vallen en opstaan hebben zij in Maart hun schaatsdiploma in ontvangst genomen. Dit is mogelijk gemaakt door de tomeloze inzet van leiding en trainers die hier talloze uurtjes in hebben gestoken. Waarvoor hulde.

Jammer genoeg zijn wij op dit moment nog op zoek naar kinderen om de cursus die op dit moment loopt vol te maken.

Het bestuur moet helaas in verband met de onkosten deze ontwikkeling nauw in de gaten houden en ook nader nog bekijken of dit volgend jaar weer te realiseren is.

Waarschijnlijk doet een paar jaar geen natuurijs hier ook geen goed aan en hopen wij komend jaar op verbetering.

SKEELEREN

De skeelercursus had het afgelopen jaar niet te klagen over belangstelling aangezien de lessen overvol waren en op de site een ledenstop werd afgekondigd.

Het is altijd weer prachtig om te zien hoe snel de kleinste skeeleraars de techniek te pakken hebben en hier ook zichtbaar van genieten. Uiteraard ook hier een pluim voor diegene die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Deze training trekt ook altijd verrassend veel toeschouwers gezien de opkomst van de ouders, die buiten de belangstelling voor de kinderen er een gezellig uurtje van maken. De perfecte baan en de schitterende omgeving dragen hier ook zeker een steentje aan bij. Dit beeld is een afspiegeling van wat de Nootdorpse Ijsclub is en moet blijven nastreven, een vereniging waar recreatieve sport en gezelligheid hand in hand gaan.

HARDLOPEN

Ook deze tak van sport is niet meer bij de ijsclub weg te denken, waar het een kleine 24 jaar geleden nog begon met een onschuldig loopje op Koninginnedag is het inmiddels uitgegroeid naar een van de belangrijke pijlers die de vereniging dragen.

In het weekend van de 4de zondag van de maand is het clubgebouw aan de kleine kant en op de clubavond, de donderdag, hebben wij met de looptraining aan belangstelling ook niet te klagen.

De looptraining van onze Dobbelopers is inmiddels gegroeid naar bijna 200 leden en is ook een prima uitstraling voor het sportieve karakter van de vereniging. Ook de Halve Marathon van Nootdorp was met een record aantal deelnemers weer zonder incidenten en goed verlopen.

Voor al deze activiteiten staan weer trainers en vrijwilligers wekelijks klaar om alles in goede banen te leiden en ook voor hen geldt een woord van welgemeende dank.

Buiten het sportieve en sociale karakter is dit ook zeker financieel belangrijk voor de club en door deze activiteiten is de vereniging niet afhankelijk van subsidies maar zoals zal blijken uit de vergadering een gezonde onafhankelijke club.

Dat dit alles wordt ondersteund door onze prachtige sponsors zal ieder wel bekend zijn maar mag toch zeker wel vermeld worden.

Bij het opmaken van dit verslag moet ik regelmatig terugdenken aan de eerste jaren dat ik bij de club ben begonnen en vooral de werkzaamheden van het allereerste jaar.

Dit was in een zin samen te vatten, in November het prikkeldraad om het gebouw weghalen, afwachten of er vorst komt, in Maart weer terugzetten en dan weer tot volgend jaar November; Dit succes leidt daarom ook naar een soort luxe probleem, het vele werk aan de oneindig lange ledenlijsten, verwerken van alle financiën, verzorgen van trainingen, EHBO, bar, onderhoud en de andere werkzaamheden die ik misschien vergeet (waarvoor excuses) leggen bij velen beslag op menig uurtje. Al deze werkzaamheden kunnen alleen op een goede en prettige wijze worden verricht met een gezamenlijke aanpak en wil ik ieder vragen, bestuurslid of vrijwilliger, om elkaar hier in te ondersteunen. In het afgelopen jaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen van twee markante personen en voorzitters uit de geschiedenis van de Nootdorpse Ijsclub t.w. Hans van Venrooij en Loek van der Steuijt.

Allereerst wil ik even stil staan bij Hans van Venrooij die in 1962 aantrad. Als voorzitter heeft hij onze vereniging door de moeizame jaren zestig en zeventig weten te loodsen.

Door zijn vastberadenheid om de Nootdorpse Ijsclub in die moeilijke tijd te laten "overleven" is de basis, of om in zijn vaktermen uit te drukken, de fundatie geweest voor wat de Nootdorpse Ijsclub op dit moment is. Zijn liefde voor de club, doorzettingsvermogen en vakmanschap waren een inspiratie voor vele anderen en met diep respect zijn wij, de Nootdorpse Ijsclub hem bijzonder dankbaar voor wat hij voor onze vereniging heeft betekend. Dat hij deze bijzondere waardering verdient is onomwonden aangezien tijdens zijn voorzitterschap van 13 jaar nooit een echte schaatsperiode is geweest. De voorzittershamer werd in 1975 overgenomen door Loek van der Steuijt, Loek nam destijds de voorzittershamer over van Hans van Venrooij en deed dit ook op zijn geheel eigen wijze. Onvergetelijk is de periode van het 700 jarig bestaan van Nootdorp en vooral de ijspret die wij in dat jaar hebben gehad.

Loek gaat onze herinnering in als een heel vriendelijk persoon en een goedlachse levensgenieter die zijn steentje heeft bijgedragen in de Nootdorpse Ijsclub van heden.

Wij denken met veel plezier en dankbaar terug aan de periode met Loek als voorzitter. Grappig is ook wel de vermelding dat Loek in zijn eerste jaar als voorzitter direct met een goed schaatsjaar startte en op zijn verwachting dat het voorzitterschap een makkie was al snel terug moest komen. Beide voorzitters hebben hun plaats verdiend in de historie van de club en zullen hier voor altijd onlosmakelijk aan verbonden zijn. Helaas is het afgelopen jaar bestuurlijk niet probleemloos verlopen.

Buitengewoon vervelend is namelijk het tussentijds opstappen van onze secretaris Wim van der Berg. Wim is in 2008 gestart als secretaris en heeft deze functie, samen met zijn vrouw Edith, vakkundig en met veel bezieling uitgevoerd. Daarbuiten was het begeleiden van de jeugdschaatstraining onder zijn/hun hoede en hebben vele kinderen hiervan kunnen genieten. Wim heeft laten weten dat hij de laatste tijd er niet meer het plezier in had om door te gaan. De IJclub is hiervoor veel dank verschuldigd en zullen wij als bestuur Wim (met zijn vrouw Edith) hier zeker op passende manier hier voor bedanken. Bestuurlijk is besloten om de verhuur van ons gebouw op een lager pitje te zetten, dit is mede een gevolg dat de verhuur niet probleemloos verliep en het gebruik anders verliep dan de insteek is geweest. Hierover volgt later in de vergadering meer.

Het buitenterrein is door de Groenservice Zuid Holland grondig gerenoveerd, dijken verhoogd en afzettingsspalen vernieuwd. Helaas zijn niet alle verzoeken van het bestuur gerealiseerd, dit heeft ook te maken met het feit dat het beheer van het Dobbeplassengebied in andere handen terecht komt.

De nog steeds niet vervulde wens, de krabbelbaan, blijft echter onverkort op de agenda staan.

Bij het gebouw is dit jaar een aanbouw geplaatst voor de machines en andere materialen, tevens is de ruimte voor de fietsenstalling vergroot en is het gebouw van een nieuwe laag verf voorzien.

Dit was een terugblik op een jaar dat goed maar niet geheel vlekkeloos is verlopen en hoop ik dat de uitdaging is om gezamenlijk het werk dat vrijwillig maar noodzakelijk is eendrachtig aan te pakken.

Duidelijk is dat de vereniging draait op verschillende takken van sport die elkaar niet kunnen missen en moeten wij er alles aan doen om in het belang van deze club deze combinatie in stand te houden. Afsluitend wens ik ieder voor nu een vruchtbare, fijne en bovenal een gezellige vergadering toe en hoop ieder volgend jaar weer gezond en wel hier terug te zien.

DEVOORZITTER

Hans van der Sman.